

ZEVENKAMP

BUGEL

Jaargang 3, nr. 3- april '95

pag. 2 Vrijwilligerswerk in beeld
pag. 3 In de schijnwerpers
pag. 4 Wie de schoen past
pag. 5 Koninginnedag op het plein
pag. 6 Veiligheid in de wijk
pag. 7 ORION
pag. 8 Uittiebuis/Plexat
pag. 9 Open brief
a.d. deelgemeente
pag. 10 De Waterlelie
pag. 11 Patrick van Daalen
pag. 12 Klauteren

DE NIEUWE WIJKAGENT

Enkele weken geleden heeft wijkagent Ron Wigmans afscheid genomen van Zevenkamp. Zijn plaats is nu ingenomen door mevrouw H. Putkamer. Nu zij al enkele weken de functie van wijkagent uitoefent, wordt het tijd haar aan alle bewoners van Zevenkamp voor te stellen.

Mevrouw Putkamer, heeft u gesolliciteerd naar de functie van wijkagent of bent u voor deze functie gevraagd?

Ik heb gesolliciteerd naar deze functie.

Waarom heeft u gesolliciteerd naar de functie van wijkagent?

De functie van wijkagent trok mij aan, vooral de persoonlijke contacten. Als wijkagent sta je dicht bij de bewoners van Zevenkamp.

Hoe lang werkt u al bij de politie?

Sinds 1982 ben ik werkzaam bij de politie. Eerst in Krimpen aan de IJssel, later in het centrum van Rotterdam. In 1989 ben ik voor twee jaar overgestapt naar het bedrijfsleven (verzekeringen). In 1991 ben ik weer agent geworden bij bureau Oost.

Ron Wigmans heeft u beschreven als iemand met dezelfde

denk- en werkwijze als hij. Bent u het daar mee eens?

Iedereen heeft zijn persoonlijke aanpak.

Woont U in Zevenkamp en zoniet zou u in Zevenkamp willen wonen?

Ik woon niet in Zevenkamp maar er zijn veel leuke plekjes in Zevenkamp waar ik graag zou willen wonen.

Hoe komt Zevenkamp bij u over en is Zevenkamp zoals u dacht?

Zevenkamp is een wijk met veel laagbouw en veel groen. De wijk is wel veel drukker dan ik gedacht had.

De wijkagenten zitten ook in werkgroepen. Een daarvan is de Werkgroep Verkeer Zevenkamp. Bent u van plan daar ook zitting in te nemen?

Jazeker, Zevenkamp heeft toch

enkele problemen wat betreft het verkeer. Een van de grootste problemen is het te hard rijden. Nemen de bewoners van Zevenkamp u minder serieus omdat u een vrouw bent?

Nee, ik heb daar niets van gemerkt. Voor jong en oud ben ik gewoon de wijkagent.

Hoe zou u uzelf als wijkagent in Zevenkamp willen omschrijven?



Mevrouw H. Putkamer

BEVRIJDINGSFEEST 1995

8 MEI '45, ROTTERDAM: BEVRIJDING

Het vrolijke rood-wit-blauw van een vrij Nederland is overal in de straten terug te vinden en in wat er nog over is van de huizen en gebouwen. De stemmingen zijn tweeslachtig. De blijde gezichtsuitdrukkingen staan in schril contrast met de sporen van vermoeidheid, honger en pijn die vijf oorlog heeft achtergelaten. Grote verliezen zijn geleden, mensen en bezittingen verloren gegaan, dromen uit elkaar gespat.

Canadezen zorgen in de middag van die 8e mei voor de Duitse capitulatie en beëindigen daarmee een oorlog die Rotterdam verscheurd en verwoest achterlaat. Maar toch wordt er die middag gedanst en gezongen. Vlaggen worden gehesen: het is vrede! 8 Mei 1945 gaat daarmee voor Rotterdam de geschiedenis in als een dag waarop feest gevierd wordt. Eind april datzelfde jaar reddden voedseldroppers dan ook nog eens duizenden Rotterdamers van de hongerdood. Na alle ellende is er weer reden om blij te zijn. Rotterdam gaat er weer voor, Rotterdam is klaar voor

de wederopbouw.

5 MEI '95, ROTTERDAM, 50 JAAR VRIJHEID, 50 JAAR WEDEROPBOUW

Feestelijk luiden 's ochtends vroeg de kerkklokken deze bevrijdingsdag in. Want ook dit jaar krijgt de stad een feest dat zijn weerga niet zal kennen. Met een vredesontbijt voor maar liefst 22.500 inwoners, intochten van historische oorlogsvoertuigen, het aansteken van een vredesvuur vóór het Stadhuis, een Opzomerestafette, een défilé door het centrum en bevrijdingsfeesten op drie pleinen in de stad. Vuurwerk en een bevrijdingsnachtwandeling moeten de dag besluiten waarop vijftig jaar vrede en vijftig jaar wederopbouw centraal staan. Alhoewel, wederopbouw? Panden liggen in puin, de brokstukken verspreid in de straten van het centrum. De stad krijgt wederom een nieuw hart. Maar ook elders in de stad wordt gebouwd; de Kop van Zuid wordt bij de Coolingsingel getrokken door de aanleg van de Erasmusbrug en nieuwe wijken zijn gepland aan de randen van Rotterdam. Vanaf 1945 is er heel wat ve-

randerd. Waar vroeger weilanden waren, daar zijn nu de grenzen van Rotterdam verlegd met nieuwe wijken als Ommoord en Zevenkamp.

29 APRIL '95, ZEVENKAMP VERLOTING 100 VREDES-ONTBIJTEN

Vijftien jaar jong is Zevenkamp pas. Maar ook hier wordt nog steeds gebouwd en vindt er veel bedrijvigheid plaats. Verbouwingen in het winkelcentrum (postkantoor, gezondheidscentrum, apotheek, zuigelingen-zorg) en hoogst waarschijnlijk een fantastische speeltuin voor onze jonge wijkbewoners. Zevenkamp kent geen oorlogsgeschiedenis, maar waarschijnlijk zegt veel mensen de dag 5 mei nog wel wat. Hopelijk wordt daarbij gedacht aan vrede en niet alleen in de eigen straat, wijk of stad, maar vrede vanuit het hart, voor iedereen. Speciaal voor iedereen die zich daar iets bij voorstelt, zijn er op 5 mei a.s. vredesontbijten in de Scheg. Helaas kan niet iedereen daar aan meedoen, want er worden er maar honderd verloot. Wie komt daar nou voor in aanmerking? Speciaal hiervoor staat er op

Als het aanspreekpunt in de wijk. Ik vind het jammer dat wij voor de bewoners wat verder weg zitten en zou graag beter bereikbaar zijn. Ook zou ik me graag meer op straat, dus in de

wijk, willen begeven. Maar het is zo druk op het bureau dat daar nu nog weinig van komt. In de toekomst komt er waarschijnlijk een derde wijkagent bij.

KONINGINNE DAG OP HET AMBACHTSPLEIN

Na overleg met de Politie van Zevenkamp dient wijkgebouw De Scheg u alvast op de hoogte te brengen van de spelregels ten aanzien van de kindervlooiemarkt.

* De beheerscommissie van De Scheg heeft een speciale vergunning voor het organiseren van festiviteiten op deze koninginnedag en is daardoor mede verantwoordelijk voor alle activiteiten in en rond het plein, inclusief de openbare orde.

Zij heeft daardoor het recht om inhoudelijk te bepalen wat er wel of niet op het plein plaats vindt.

* Alleen kinderen kunnen zich 's morgens aanmelden in het wijkgebouw, zodat zij niet op een plaats gaan zitten waar zij later weer weg moeten omdat daar nu juist iets anders gepland staat.

* Kinderen mogen alleen tweedehands spulletjes verkopen, geen nieuwe kleding etc.

* Alleen verenigingen of bedrijven met toestemming van de Beheerscommissie van De Scheg kunnen in aanmerking komen voor het huren van een marktkraam en de verkoop van etens- en/of drinkwaren, dit omdat juist voor die dag, dankzij de opbrengst van genoemde waren, de onkosten/activiteiten bekostigd kunnen worden.

HANDELAREN WORDEN DUS GEWEERD!!!

Koninginnedag in winkelcentrum Ambachtsplein een vredeskraam. Deze kraam wordt bemand door vrijwilligers die demonstraties geven, in bloemschikken, in schilderen en tekenen, enzovoorts. De bedoeling is echter dat niet zij, maar de wijkbewoners laten zien hoe creatief ze zijn. Alles mag, alles kan: een gedicht, een lied, een toneelstuk, een dans, een tekening, wat dan maar ook. Materiaal is verkrijgbaar bij de kraam. Er is echter één voorwaarde: het thema vrede moet hierin verwerkt worden. Iedereen die een bijdrage levert, dingt mee naar een van de honderd vredesontbijten. Op de maandag na Koninginnedag wordt bekendgemaakt wie de gelukkigen zijn. Iedereen wordt uitgenodigd hieraan mee te doen, jong en oud, man en vrouw, elke bevolkingsgroep. Hopelijk komen er veel reacties, want op 5 mei moet de Grote Zaal van de Scheg natuurlijk wel aangekleed zijn met allerlei creatieve 'vrijheidsvondsten'.

5 MEI '95, ZEVENKAMP ONTBIJT LUIDT FEEST IN Dat wordt vroeg beginnen voor

de vrijwilligers die de tafels aankleden en de ontbijten uitdelen. Om 4.00 uur 's nachts worden de ontbijten in de vorm van vliegtuigpakketten reeds 'gedropt' in De Scheg. Maar gelukkig mogen de honderd genodigden wat langer uitslapen: pas om 9.30 uur worden zij verwacht. Voor de vrolijke noot tijdens het ontbijt zorgt Zangkoor 'Ojee'. De ochtend wordt afgesloten met het prachtige en zeer toepasselijke nummer 'Land of Hope and Glory', gezongen door operazangeres Marian van Loon. De feestelijkheden in Zevenkamp zijn dan helaas afgelopen, maar tot diep in de nacht is er van alles te beleven door de hele stad heen. Want vijftig jaar vrede, dat is pas een reden om feest te vieren! Voor meer informatie over de feestelijkheden, kunt u bellen naar het Rotterdams Informatie Centrum, tel. 417 28 29. Wie meer wil weten over (het verloot van) de vredesontbijten, die kan bellen naar De Scheg, 4563993.

Wij verwachten u in ieder geval op 29 april bij de vredeskraam!

DISCUSSIEAVOND JONGERENPROBLEMATIEK

Op 7 maart is er een discussieavond gehouden met bewoners en een groep jongeren uit de wijk. Het initiatief was door de BOZ genomen omdat er klachten kwamen van wijkbewoners over jongeren. Gezien het aantal nog jonge kinderen in Zevenkamp en de problemen die er nu al zijn is het zaak een en ander op te starten.

Als klachten werden genoemd: vernielingen aan ruiten, deuren, hal, sloten van kelders, het lastig vallen van mensen en samschelingen waaruit overlast ontstaat.

Waar het bij jongeren om gaat is het hebben van een eigen plek waar ze niet worden weggestuurd. De huidige voorzieningen zijn niet meer voldoende gezien de situaties die zich momenteel voordoen. Er was een 20-voets container geplaatst waarin jongeren konden hangen en schuilen.

Een wijkbewoner die klachten heeft neemt het echter voor hen op. Hij zegt: het is toch geen manier van doen dat ze in een container moeten zitten. Het is veel beter om hen een houten barak te geven, maar liever niet in de onmiddellijke nabijheid

van woningen.

De heer den Broeder, deelraadslid Groen Links, zegt dat een eigen plek hartstikke nodig is. Zelf de boel inrichten, geen dingen van bovenaf opleggen. Dit is allemaal in de deelraad aan de orde gekomen en beproven maar nog niet uitgevoerd. Wij zijn nog niet verder gekomen dan het plaatsen van containers.

Volgens de wijkagent is het probleem dat jongeren graag in de buurt van de woonomgeving zitten. In augustus 1994 is met de politie gesproken over een geschikte plek, maar daar is niets meer over gehoord.

Een wijkbewoner stelt voor, dat van alle groepen jongeren twee of drie afgevaardigden gaan praten met ouderen en opbouwwerkers. Dezelfde procedure is in

zuid en in het westen gevolgd en, zo is zijn ervaring, met goed resultaat.

Theo Noordermeer, opbouwwerker BOZ, zegt dat het klopt dat jongeren met ideeën zijn gekomen. Nu blijkt echter dat er bouwvergunningen nodig zijn, dat wijkbewoners geen plek voor jongeren voor hún deur willen. Kortom een dilemma: regels, bewoners. Er zouden afspraken gemaakt worden tussen ouderen en jongeren, ook dat is nog steeds niet gebeurd.

Er is op deze discussieavond een groep gevormd die zich bezig gaat houden met de problematiek. Over de oplossingen, ideeën en stappen die deze groep neemt, houden wij u regelmatig, in de Zevenkamp Bugel, op de hoogte.

VRIJWILLIGERSWERK IN BEELD IN DE EETSALON

Het initiatief werd tien jaar geleden genomen door een aantal enthousiaste vrijwilligers. Toenmaals heette het 'het eethuisproject' en was bedoeld voor mensen met een minimum inkomen en voor éenoudergezinnen. Nu is dat niet meer zo. Er komen klanten van verschillende pluimage, wat voor een bonte, hechte en gezellige groep zorgt.

De scepter wordt gezwaaid door twee vrolijke vriendinnen, Els de Man en Gerrie Gerritsen. Zij doen dit al een aantal jaren belangeloos en vinden het nog steeds leuk.

Elke week op woensdagmiddag om 17.30u kunnen maximaal dertig mensen aanschuiven. Men krijgt een 3 gangen menu voorgeschoteld. Wat er op uw schotel verschijnt valt nog te bezien en te beproeven, want de beide dames beslissen pas in de winkel wát er die dag op het menu komt! Els zegt: We moeten kijken wat het budget is en kun-

nen dan pas het menu samenstellen. De eetsalon is iedere week volgeboekt, dus dat zit wel goed.

De reacties van tevreden klanten zorgen dat het leuk blijft om te doen. Je ziet ook dat klanten een afspraak met elkaar maken voor het weekend. Leuk toch, zegt Gerrie. Dus mensen uit Zevenkamp: wilt u eens voordelig gaan eten en verzekerd zijn van een beslist vriendelijke bediening, schrijft u dan in op woensdag tot 13u. Deelname: 8 gulden, eet smakelijk.

STRAATVOETBALTOERNOOI RSV HION

Op dit moment is RSV HION samen met de Bewoners Organisatie Zevenkamp druk bezig met het organiseren van een 'STRAATVOETBALTOERNOOI'. Als een soort uitloper van het Opzoomeren moeten straten nu niet planten, verven en bestraten, maar jeugdteams formeren die dan, zoals het er nu uitziet, eind mei tegen elkaar gaan voetballen. HION heeft de know-how in huis om dit te organiseren en samen met enkele personen uit de zgn. Opzoomerteams wordt dit plan nu verder uitgewerkt. Niet alleen zal er een straatvoetbaltoernooi georganiseerd worden. Ook een Oud-Hollandse kermis zal aanwezig zijn.

Wie en wat is HION?

HION is een gezellige en goede voetbalvereniging en sinds 1988 gehuisvest aan het Nieuwemeer 107 in Zevenkamp. HION komt van de Boszoom en de reden van vertrek was de aanleg en verbreding van de Brienoordbrug. Vanaf het begin in Zevenkamp heeft een aantal mensen zich behoorlijk ingezet om HION een nieuwe basis van bestaan te geven, wat resulteerde in een compleet nieuwe jeugdafdeling. De jeugdafdeling bestaat op dit moment uit 5 F-teams (6/7 jaar), 6 E-teams (8/9 jaar) 3-D elftallen (10/11 jaar), 2-C elftallen (12-13 jaar) 2 B-elftallen (14/15 jaar) en een meisjes elftal.

Opleiden en trainen

Volgend seizoen is er een A-elftal, dat is nodig voor de door-

stroming naar de senioren en de selectie elftallen. Er is dan ook de hoogste prioriteit gegeven aan het opleiden van teamleiders/trainers en het trainen van jeugdspelers onder leiding van gediplomeerde krachten. Op maandag en woensdag wordt er getraind, de oefeningen worden door de jeugdtrainer in overleg samengesteld met de trainer van het desbetreffende team. Dit om de jeugdspelers op niveau te trainen. De wedstrijden worden zaterdag gespeeld vanaf 08.30 uur tot in de namiddag. Ook uw zoon of dochter kan bij HION spelen. Komt u eens kijken op de trainingdagen en/of op de zaterdag.

Senioren

Op zondag wordt er volop gespeeld door onze senioren afdeling. Het eerste elftal speelt op

dit moment hoofdklasse RVB en wanneer u dit leest waarschijnlijk 4e klas KNVB gezien de ranglijst.

In 1996 bestaat HION 75 jaar en dit zal uitbundig gevierd worden. Ook u kunt hierbij als lid aanwezig zijn want HION is van mening, dat er nog te weinig senioren uit Zevenkamp voetballen.

Maar eerst het straatvoetbal toernooi. Zodra alles rond is zal huis aan huis een brochure bezorgd worden. Daarin zal vermeld worden hoe en wanneer u uw jeugdteam bij HION kunt aanmelden.

Heeft u zelf zin om te voetballen bij HION, kom dan gerust op donderdagavond of op zondag langs. U kunt ook een afspraak maken met onze secretaris Dhr. Stok of vraag naar een bestuurslid. Tel: 4214191.



J.J. Cijs Hobby Shop
Ambachtsplein 203-207
Rotterdam (Zevenkamp)

Voor al uw creatieve materialen, oa:
div. kleisoorten
Talens verven
Hobby boeken
Rubber en Styropor
div. soorten kralen
en nog veel meer.

KOM GERUST KIJKEN BIJ.

J.J. CIJS
HOBBY SHOP



VRIJWILLIGERSCAFÉ

Wel eens gehoord van het vrijwilligerscafé? Het is een initiatief dat genomen is door vrijwilligers die werkzaam zijn in de Scheg.

Het doel is om er een ontspanningsmiddag van te maken met allemaal vrijwilligers uit Zevenkamp en omstreken. Gezellig praten over het werk dat je doet als vrijwilliger. Misschien wel met leuke anekdotes. Het is niet de bedoeling om vrijwilligers te ronselen! De inloopmiddag wordt één keer per maand gehouden op de eerste donderdag. Dus vrijwilligers: kom ook eens binnenlopen in het vrijwilligerscafé en maak er een gezellige middag van. De volgende inloopmiddagen zijn op 4 mei en op 1 juni. Meer informatie? Bel naar de Scheg, tel. 4563993.

OUDERBRIGADE OP TOCHTENWEG

Maandagochtend 10 april zijn verkeersbrigadiers van de DS Buskesschool begonnen met hun taak op de voetgangersoversteekplaats op de Tochtenweg.

De zebra was er al een tijdje, maar nu met verkeersbrigadiers is het oversteken voor en na school eens zo veilig geworden. Deze ouderbrigade is iets officieels. Dat wil zeggen dat auto-

mobilisten, brommers en fietsers verplicht zijn te stoppen als het sein wordt gegeven. Negeren zij dat dan wordt er melding van gemaakt en kan de politie maatregelen treffen. Een veilig idee!



B.O.Z. VERKIEZINGSVOND 7 MAART J.L.



penningmeester Leo Leeflang



AUTO EN MOTORRIJSCHOOL



**AAD VAN
KESTEREN**

Boy Edgarstraat 234
Rotterdam-Zevenkamp

aan metrostation de Tochten
010 - 421.82.83



POLARITEITS-MASSAGE

Een manier om te werken aan het door spanningen verstoorde evenwicht van je energie en in balans te brengen.



Om nat te worden hoef je niet in de zee te geloven je moet er in springen!
Dat geldt ook voor deze behandeling: niet geloven maar doen !!

INFO/AFSPR. 4558783

IN DE SCHIJNWERPERS

KARATEKAMPIOEN PATRICK VAN DAALEN, ZIJN GEWICHT IN GOUD WAARD

Wie kent ze niet, de beroemde Bruce Lee-karatefilms. Eén karatestoot en de tegenstander ligt gevloerd. Dat de werkelijkheid anders is en karate een sport is met vele ingewikkelde technieken, dat beaamt Patrick van Daalen volmondig. Met tien jaar ervaring waarin vele prijzen en titels in de wacht gesleept zijn, stelt Patrick karate in een ander, positiever en sportiever daglicht.

"Goedemiddag, met mevrouw Van Daalen." Op het moment dat ik de stem hoor, weet ik dat ik het verkeerde nummer heb gedraaid. Ik ben op zoek naar Patrick van Daalen, Nederlands karatekampioen bij de junioren en vorig jaar beloond met de sportprijs van Rotterdam. Een plaatselijke beroemdheid dus! Deze sportieve prestaties zijn interessant genoeg om eens wat meer te weten te komen over de jongen die op zijn zeventiende al heel wat bereikt heeft. Helaas klinkt de dame aan de telefoon ouder dan zijn moeder kan zijn. Maar het treft, vol trots meldt ze dat Patrick haar kleinzoon is. Ze wil zijn telefoonnummer

geven, maar onder één voorwaarde: "het komt toch wel echt in De Bugel, hè?", want ze spaart alles wat er over hem geschreven wordt. Een plakboek vol knipsels/foto's is het resultaat. Gniffelend heb ik nog geen vijf minuten later Patrick zelf aan de telefoon. Of hij even de tijd heeft voor dit interview. "Ja natuurlijk", klinkt het enthousiast. Het ijs is gelijk gebroken!

Professioneel

Zijn familie is erg belangrijk voor hem. Zijn ouders, zijn broer en verdere familie blijken allemaal een grote rol te spelen in het (sport)leven van Patrick. "Mijn vader is tevens mijn ma-

nager. Hij brengt me naar en haalt me van trainingen en wedstrijden en zorgt er, in zijn rol van secretaris van de Karatebond voor Zuid-Holland, voor dat ik overal van op de hoogte blijf. Daarnaast regelt hij verder van alles: de kleding, de kosten en de bijbehorende publiciteit." Want zoals het een sportman betaamt, wordt Patrick gesponsord. Zo zien Groenevelt Opticiens, de Stichting Kleding Inzameling, Vasco de Gama (Portugees restaurant) en Matsuru (kleding) wel brood in deze 'karate-kid'. Ook daar heeft zijn vader voor gezorgd. Dat sportieve blijkt trouwens een familietrekje te zijn, want vader Wil

blijkt vroeger semi-prof bij Sparta gevoetbald te hebben en Patricks broer Raymond heeft ook al de zwarte band in de karatewereld bemachtigd.

Karate, beeld versus realiteit

"Op mijn zevende verjaardag, nu alweer tien jaar geleden, begon ik met karate. Ik zag op de t.v. Bruce Lee-films en wilde zelf ook wel op zo'n manier leren vechten. Ik was een wild mannetje en had een heel ander beeld van karate. Dat het er in een sportschool anders aan toegaat, dat vermoedt men niet. Er zit een filosofie achter karate. Het is een sport waarbij het om de technieken gaat en

niet om het vechten op zich." Op de vraag of Patrick het ooit wel eens op straat heeft gebruikt bij een echte vechtpartij, antwoordt hij ontkennend. "Ik ontwijk liever zulke situaties. Als ik er nu voor kon kiezen weg te lopen of terug te vechten, kies ik voor het eerste." Zijn vrienden zien Patrick niet als bedreiging. "Zij weten dat het niveau waarop ik het beoefen als topsport gezien kan worden. Op school en in mijn vriendenkring staat iedereen er positief tegenover en ik krijg vaak enthousiaste reacties."

Vervolg, zie pag. 11

WIE DE SCHOEN PAST



Allereerst moet ik beginnen met iedereen te bedanken die op de vorige 'wie de schoen past' heeft gereageerd. Op dit moment is mijn ziekte rustig en blijkt het bestrijden ervan goed uit te werken. Ook onze oudste zoon heeft een positief bericht gekregen: hij is toegelaten op de school van zijn en onze keuze. Nu wij weer in een iets rustiger vaarwater gekomen zijn, met af en toe op medisch gebied een onweersbui, ga ik gewoon verder met deze column: het wel en wee van onze kinderen. Zij zijn kinderen van deze tijd en ook zij groeien op met computers. Sinds twee maanden heeft onze gewone huiscomputer afgedaan. Onze oudste heeft namelijk een Nintendo aangeschaft. Al jaren 'zeurt' hij om een gameboy. Wij vonden dat een beetje onzin: we

hadden toch een computer waarop je spelletjes kon spelen! Een jaar of twee geleden kreeg ik er opeens genoeg van en stelde ik hem voor: als jij voor schrijven ooit eens een zeven op je rapport krijgt, krijg jij een gameboy. Niet zo'n riskante belofte want hij leert heel makkelijk, maar schrijven....! Tussen zijn achten en negens (soms zelfs een negeneenehalf) prijkte steeds een magere zesje. Zijn handschrift lijkt op dat van een huisarts: alleen hij en zijn leraar kunnen het lezen. Hij heeft extra lessen gehad in schrijven, maar daar werd hij alleen heel onzeker van. Op een gegeven moment is men daar mee opgehouden. Zijn huidige leraar vroeg hem: probeer eens iets kleiner te schrijven. Dat deed hij maar toen had iedereen een vergroot-

glas nodig. Nu heeft hij dan voor de middenweg gekozen en wat gebeurde er?! Op zijn rapport verscheen een zeven. Het eerste wat hij toen zei was: Mam, nu krijg ik mijn Nintendo. Als ik eerlijk ben moet ik bekennen dat ik die belofte eigenlijk al vergeten was, maar beloofd is beloofd. Dacht ik er met een gamebot af te zijn dan had ik het mis. Hij wilde geen gameboy maar een super Nintendo. Wij geven niet zomaar een cadeau van een paar honderd gulden en zeiden dat hij van ons het geld voor een gameboy kon krijgen en dat hij zelf maar de rest er bij moest leggen. Daar was hij het dus helemaal niet mee eens: aan een gameboy alleen had hij niets. Daar moest ook een spelletje bij. Konden wij dan ook het geld

voor een spelletje bij passen. Stonden we weer voor het blok en hadden we weinig keus. Ergens had hij gelijk: een gameboy zonder spelletje is niets. Toen hij ons had overtuigd mocht hij de Nintendo aanschaffen. Wat blijkt nu: de jeugd heeft het helemaal gevonden. Men koopt geen dure spelletjes meer, men leent ze van en aan elkaar voor een bepaalde tijd. Willen wij Donkey Kong, oké, dan wil een vriendje Mario Kart lezen. Als ik dan lees en hoor dat spelletjes slecht zijn voor onze kinderen, sta ik op mijn achterste benen. Onze zoons en ook hun vrienden en vriendinnen houden geen van allen van vecht- en schietspelletjes. Daar hebben wij niets voor hoeven doen, ze vinden er zelf niets aan. Favoriet bij onze

zoons en hun aanhang zijn namelijk de hierboven genoemde spelletjes. Onze jongste maakt graag en veel gebruik van de Nintendo van zijn broer. Hij is ook gehaaid in het uitvinden van diverse geheimen. Hij rust niet voordat hij er zoveel mogelijk gevonden heeft. Agressief wordt hij er niet van, misschien wel alert. Zolang ik geen signalen ontvang mogen ze van mij rustig, ondanks vele negatieve publicaties, hun computerspelletjes spelen. Hoewel ik graag een spelletje speel op onze 'huiscomputer' blijf ik van de Nintendo af. Ik kan namelijk totaal niet met de joystick van de Nintendo overweg. Ik pas ervoor om steeds door onze jongste te worden overtroffen.

J. C. van DIJK
WINKELCENTRUM ZEVENKAMP
 groente, fruit en specialiteiten

DAGELIJKS VERS GESNEDEN
 GROENTEN EN RAUWKOST
 UIT EIGEN KEUKEN

Ambachtsplein 25
 3068 GR Rotterdam
 Tel.: 010-4557571

Hondentrimster

ELLY LANGE
 (rijksgediplomeerd
 sinds 1981)

voor alle
 hondenrassen
 gratis oor en nagelbehandeling

evt.
 halen en brengen **Herman Teirlinckstr. 44 Zevenkamp**
 tel:010-4561916

De bloemist voor al uw groenideeën.

FLEUR-IN
 TEL. 4557763

Voor al uw bloemwerken
 door geheel Nederland
 en
 over de gehele wereld

Ambachtsplein 85, 3068 GV Rotterdam Zevenkamp

WORDT HET JE OOK WELEENS TEVEEL AMATEURKUNSTGIDS

SOS TELEFONISCHE HULPDIENST

In 1994 zijn ruim 13.000 telefoongesprekken gevoerd met mensen uit Midden-Holland en Rijnmond. Een gesprek duurde gemiddeld zo'n twintig minuten. De meest voorkomende gespreksonderwerpen waren: relatieproblemen 25%, psycho-sociale problemen 17%, informatievragen 17% en eenzaamheid 7%.

Het telefoongesprek is steeds gericht op aandacht geven en perspectief bieden, waardoor bijgedragen kan worden aan de zelfredzaamheid van de beller. De SOS telefonische hulpdienst is desgewenst anoniem beschikbaar voor diegenen die (tijdelijk of structureel) niemand anders kunnen vinden. Hiermee wordt geprobeerd ergere problemen te voorkomen en het beroep op duurdere voorzieningen te verminderen.

Ruim 70 procent van de ge-

sprekken werd buiten kantooruren gevoerd. Veel andere hulpverleners zijn dan niet bereikbaar. De piek lag tussen 19.00u en 2.00u. Een derde van de bellers was in de leeftijd tussen 35 en 50 jaar. In die leeftijdsfase neemt het leven vaak een nieuwe wending en/of wordt de balans opgemaakt. Er was een stijging van 6% vergeleken met 1993.

Veel mensen die bellen voelen zich geconfronteerd met sterke spanningen. Dat is de reden

waarom de vijftienvijf SOS telefonische hulpdiensten een landelijke campagne zijn gestart met als motto: 'Wordt het je ook weleens teveel'.

Het nummer van de telefonische hulpdienst staat vermeld op de achterzijde van elk telefoonboek. Deze unieke dienstverlening, die geleid wordt door een klein team beroepskrachten en verleend wordt door geschoolde vrijwilligers (65%), is dag en nacht bereikbaar, 7 dagen per week.

Elk jaar verschijnt er een nieuwe brochure over amateurkunst in Rotterdam. In deze brochure zijn de adressen te vinden van meer dan driehonderd verenigingen, clubs, groepen, cursusinstellingen en ondersteunende instellingen die in Rotterdam actief zijn op het gebied van amateurkunst.

De brochure is naast adresboek vooral bedoeld als gids voor iedereen, die zich in groepsverband met een bepaalde kunstdiscipline wil bezighouden of daarin scholing wil. Bij de meeste verenigingen enz. die in deze brochure zijn opgenomen staat daarom onder het adres en telefoonnummer, óók een korte beschrijving van de activiteiten. Daarnaast bevat de Amateurkunstgids adressen van instellingen die amateurverenigingen en individuele amateurkunstenaars financieel of anderszins kunnen

ondersteunen. De Amateurkunstgids is uitgegeven door het Rotterdams Informatie Centrum (RIC), Recreatie Rotterdam, de Rotterdamse Kunststichting (RKS) en de Stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam (SKVR). De brochure van 94/95 is bij deze instellingen nog gratis aan de balie verkrijgbaar.

Voor meer informatie of reacties kunt u contact opnemen met de SKVR, Calandstraat 7, 3016 CA Rotterdam, tel. 4361366.

Simply the best

TEL. 010-456 86 00

MATCHROOM SNOOKERCLUB

ZEVENKAMPSE RING 303 — ROTTERDAM

Studio Zwaard

'n luisterbezoek waard!
 zoals voor:

HECO - ADCOM - CYRUS - JMLAB -
 DYNAUDIO - ROTEL - CELESTION -
 PROTON - TANNOY - LINK - OCOS -
 SENNHEISER - PIONEER - MISSION -
 XANADU - YAMAHA E.V.A.

Kom eens luisteren in onze studio!
 Ambachtsplein 89 Rotterdam-Zevenkamp
 Afslag Prins Alexander Tel. 010-4200303

KONINGINNEDAG 29 APRIL FEEST IN ZEVENKAMP

09.00 uur Start versierde fietsoptocht:
achter de doedelzakspeler aan!

10.00 uur Start Ambachtsplein
Vlooiemarkt voor de jeugd
Braderie verenigingen
Prijsuitreiking fietsoptocht
Luchtkussen
Spelletjeskramen
M.T. ARMS (Blues/rockband)
Loterij met enveloppen



ST. NATIONALE BELANGEN DE OLIBOLLENKRAAM POELIER DE JONG MAC. DONALD



10.45 uur Demonstratie North-Hill Country Dance
11.00 uur M.T. ARMS
11.30 uur Willie Batenburg
12.00 uur M.T. ARMS
12.30 uur Moeders in nood (straattheater)
13.00 uur Daniel Meijer Band (blazersband)
Start tafelvoetbaltoernooi 12-20 jaar

13.30 uur Moeders in nood
13.50 uur Daniel Meijer band
14.00 uur Bingo 40 plus (binnen)
Demonstratie éénwiel fietsen
14.10 uur Demonstratie kinderdans
14.15 uur Operette melodieën
Marian van Loon en Karel Vis
14.50 uur Daniel Meijer Band
15.30 uur Ned. Othis Ready
16.00 uur Trekking loterij enveloppen
17.00 uur Einde festiviteiten 'Plein en Scheg'



20.00 uur Groot Oranjebal met de
'Jumping Stars' Uittiebuis



ORGANISATIE AMBACHTSPLEIN:
'ACTIVITEITENCOMMISSIE VAN DE SCHEG'
ORGANISATIE AVONDPROGRAMMA:
'STICHTING ZEVENKAMP'



WINKELIERSVERENIGING ZEVENKAMP DU BUF GOLDEN TULIP HOTEL KOOS BANTI

** VEILIG IDEE? IK KOM ER WEL MEE! **

GEEN WOORDEN MAAR DADEN, zegt mevr. Koster, 40 jaar. Zij woont al meer dan een jaar in Zevenkamp met twee kinderen, een meisje van zeven en een jongen van 14 jaar in de gestapelde bouw.

Verkeer

De scholen zijn gesitueerd rond de Zevenkampsering, een gevaarlijke weg. Er wordt te hard gereden en er is een groot verkeersaanbod door de afsluiting (bussluis). Er rijden bromfietsen op de stoep en er wordt nagevoel niet gecontroleerd door de politie.

Jongeren

Als ik 's avonds de straat op moet voel ik me onveilig en niet alleen in Zevenkamp. Ook in de metro voel ik me namelijk zeer onveilig. Zelf ben ik nog nooit aangevallen, maar ik lees er wel over en zie regelmatig nare dingen op TV. Ik denk niet dat het alleen maar tussen de oortjes zit, het is een tendens van deze tijd. De jeugd is een stuk agressiever, dat heeft te maken met

opvoeding. Kinderen zijn vaak alleen thuis, worden zoet gehouden met video's, met chips. Zou mijn zoon zich met een groep ophouden dan zou ik geloof ik proberen die groep binnen te halen. Als iedere ouder dat zou doen, dan hadden we geen problemen meer, maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan.

Er zou een clubhuis moeten komen waar ze een sigaretje kunnen roken en een biertje kunnen drinken. Met een kleine inspanning van de overheid zijn er diverse locaties te vinden in de buitenruimte die omgetoverd kunnen worden tot bijv. een trapveldje.

Eng

De tunneltjes zijn eng, zowel overdag als 's avonds. Ik kijk vaak om me heen om te zien of

er iemand staat te wachten. Ook de doorgang tussen bakker Klootwijk en de schoenmaker vind ik eng. Tunneltjes zouden beter verlicht moeten worden en een leuker kleurtje krijgen. Misschien kunnen basisscholen de tunneltjes adopteren en er leuke tekeningen op aanbrengen. Het Ambachtsplein zou in de avonden meer verlicht moeten zijn. Bestrating en bloembakken kunnen verbeterd worden. De keuze is te beperkt in winkelcentrum Ambachtsplein, je bent snel geneigd om naar de Oosterhof te gaan. Meer kleinere winkels zijn welkom. Wat ik zeker mis is een weekmarkt zoals in Ommoord.

Metrostations in Zevenkamp vind ik ook enge plaatsen. Er lopen vaak vreemde types rond waardoor ik mij niet op mijn ge-

mak voel. Ik ben voorstander van permanente bewaking op de stations door de RET.

Samenleving

Volgens mij moet de mentaliteit van de bewoners verbeterd worden, dan wordt het onveiligheidsgevoel minder. Mensen zijn bang om de straat op te gaan en voelen er weinig voor met elkaar om te gaan.

De school is een uitstekende ontmoetingsplaats voor jonge moeders. De programma's van het wijkgebouw en het buurthuis zijn te veel gericht op kinderen of ouderen, mensen van mijn leeftijd lopen daarom niet zo makkelijk binnen.

Zevenkamp zou een multi-functioneel gebouw moeten krijgen waarin een restaurant, bar, theater en bioscoop gevestigd zou-

den moeten zijn.

Imago

Ik heb het wonen in Zevenkamp nooit als onprettig ervaren, ik vind wel dat het imago achteruit gaat. Volgens mij komt dat doordat de woningstichtingen geen plaatsingsbeleid hebben. Alles wat leeg komt moet zo snel mogelijk weer verhuurd worden.

Het is ook een kwestie van mentaliteit. Neem nou de vuilcontainers; niemand haalt die binnen, maar de overheid let er ook niet op. Ik denk dat als je het imago niet wilt laten verslechteren er regelmatig acties moeten worden ondernomen door verschillende instanties, zodat we met elkaar Zevenkamp tot een prettige woonwijk kunnen maken en behouden.



** VEILIGHEID, MEER DAN BOEVEN VANGEN ALLEEN **

Deelgemeente Prins Alexander bestaat uit jonge wijken. Alleen het historisch gedeelte van Prins Alexander kent een lange geschiedenis. In de jaren zestig is begonnen met de opbouw van de wijk Alexander (het Lage Land). Daarna volgden Ommoord, Zevenkamp, Oosterflank en Prins Alexander. Deze rustige stadswijken zijn ruim opgezet. Het groen is zeker in de wijken Alexander en Ommoord uitbundig te noemen.

Bij de bouw van de wijken is, gezien de huidige visie op sociale veiligheid, niet of onvoldoende rekening gehouden met veiligheid op straat en rond de woning. Dat is de reden waarom een aantal inwoners ongerust is over de veiligheid in hun directe omgeving. Hoewel uit onderzoek blijkt dat bewoners van wijken in de binnenstad van Rotterdam zich onveiliger voelen dan bewoners van wijken in deelgemeente Prins Alexander, voelt een deel van de bewoners van Zevenkamp zich net zo onveilig.

In de eerste nota van de deelgemeente over wijkveiligheid: 'Veiligheid, meer dan boeven vangen alleen', wordt een hoge prioriteit toegekend aan het verbeteren van de wijkveiligheid. Niet alleen aan het terugdringen van feitelijke criminaliteit wordt gewerkt, maar vooral aan het terugdringen van onveiligheidsgevoelens van wijkbewoners.

* EEN BESCHIEDEN PROJECT * SAMENWERKEN MAAKT STERK

De heer en mevrouw van Dijk wonen sinds 1985 in Zevenkamp en hebben het nog altijd naar hun zin. Zij hebben hun eigen ideeën over wijkveiligheid.

Verkeersveiligheid

Het is natuurlijk nooit veilig genoeg. Zelfs toen er nog geen gemotoriseerd verkeer was klaagden mensen over veiligheid. Klagen zit in de mens. Weggebruikers hebben altijd haast en niet alleen om naar hun werk te gaan: zelfs in het weekend als ze boodschappen gaan halen. Er wordt vaak ruzie gemaakt over een parkeerplaats bij de supermarkt, of ze zetten hun voertuig zo neer dat een ander niet weg kan, wat soms nare gevolgen heeft. Wat wij in Zevenkamp vooral missen zijn zebra's op plaatsen waar het hard nodig is, bijv. op de Zevenkampsering bij de school 'de Waterlelie'. Ook aan weerskanten van de metro bij de Tochten. Instanties die daarover beslissen zeggen dat daar geen geld voor is. Maar diezelfde instanties hebben wel geld om bomen weg te halen. Ik geef de heren een dikke onvoldoende voor de beslissingen die ze, zonder overleg met de wijkbewoners, hebben genomen.

met schelden dan loop je de kans dat ze je twee keer zoveel overlast bezorgen. Het is natuurlijk ook zo dat voor bepaalde jongeren niets te doen is in de wijk. Er zijn te weinig activiteiten geschikt voor de jongeren. De heren die beslissen dat er bomen weg moeten kunnen beter eens wat bedenken voor jongeren.

Vandalisme en criminaliteit

Wij denken aan een betere sociale controle, betere opvang. Dan kunnen jongeren bewust gemaakt worden van de gevolgen van de onzinnige dingen die ze in de wijk doen. Laten we een bescheiden project oprichten in samenwerking met woningbeheerders, deelgemeente, politie, sociaal culturele instellingen, winkeliersvereniging, de bewonersorganisatie en bewoners zelf. Wij willen niet zeggen dat dat makkelijk is, maar een goed begin is het halve werk en die groep jongeren is er wel mee geholpen.

Ik denk dat de groepen jongeren die dit lezen het met ons eens zijn. Als dat zo is hopen wij dat er ook eens aan ons wordt gedacht: samenwerken maakt sterk!

Jongeren

Wij hebben er geen moeite mee. Als ze mij overlast bezorgen ga ik met hen praten. Het ligt er natuurlijk wel aan hoe je met deze jongeren praat. Begin je

De Vries, De Vos Burchart & Roos Assurantiën



Hypotheek
Verzekeringen
Pensioenen
Financieringen
Sparregelingen

T.v. Vlietstraat 31a
3069 ZP Rotterdam
tel: 010-455 30 67
fax: 010-420 77 14

J.J. VAN DEN BOSCH & ZN. UITVAARTVERZORGING B.V.

Sinds 1938
een vertrouwd
adres voor een
stijfvol verzorgde
uitvaart.

Rouwkamers in uw directe omgeving beschikbaar.
Thuis opbaren met koeling mogelijk.
Archief voor het vastleggen van persoonlijke wensen.
Depositofonds - Uitvaartverzekeringen - Gratis nazorg.

ERKENDE LID VAN
NUVU

Gaasp 14
ROTTERDAM
Tel. 010-420 16 44

Erkend lid van de Nederlandse Vereniging van Erkende Uitvaartondernemingen DE NUVU

Orion IN ZEVENKAMP

Wat is er zo bijzonder aan het sterrenbeeld ORION dat het in Zevenkamp wil stralen?

Het sterrenbeeld Orion is met zijn duidelijke vorm en met zijn gordel van drie heldere sterren in het midden een der gemakkelijkst herkenbare aan de sterrenhemel. Het is het beeld van de geknielde jager, gekluisterd aan de aarde, die zijn handen ten hemel reikt. De mens die zich voortdurend wil ontwikkelen, ondanks weerstanden die het leven biedt.

Weerstanden

Mensen met een verstandelijk handicap weten mee te praten over deze weerstanden. Naast de hindernissen die ieder mens in de loop van zijn leven moet nemen, zijn er ook lichamelijke beperkingen, verstandelijke handicaps en psychische stoornissen, dagelijkse weerstanden waar ze hoe dan ook mee moeten omgaan.

De wil om te ontwikkelen is iedereen eigen. Alleen waren we er tot nu toe aan gewend dat in de beslotenheid van de eigen groep te doen; handicap bij handicap en soort bij soort.

Initiatief Orion

Het initiatief Orion wil plaats bieden aan een 90-tal mensen met een verstandelijke handicap, maar de woonhuizen wel verspreid over de wijk. Werkplaatsen inrichten waar iedereen met meer of minder beperkingen, gewoon aan de slag kan. Ontspanning en vorming bieden, waar de gezamenlijke activiteit boeiender is dan het soort mensen dat eraan meedoet. Een stap verder in de emancipatie van deze mensen: gewoon als buurtbewoners met elkaar zorgen voor een levendige en interessante wijk.

WONEN IN ORION

De mensen die nu reeds in Orion wonen zijn echte pioniers. Wij, bewoners, medewerkers en kinderen wonen nu verspreid over vier woonhuizen in de wijk. Ieder heeft natuurlijk behoefte aan een stukje eigen leefruimte of je nu een gezin bent of alleenstaand, dat maakt niet uit. We hebben elk onze eigen kamer en we maken samen afspraken, zodat ieder op zijn tijd tot rust kan komen, zijn hobbies kan uitoefenen en familiecontacten kan verzorgen.

Samen leven

Het is de intentie om met elkaar te leven en dus niet alleen samen te werken. Vaak eten we samen, soms koken we voor elkaar; dat is heerlijk op heel drukke werkdagen. Regelmatig zitten er gasten aan tafel, zoals vrienden of familieleden en schoolvriendjes van de kinderen. Een maaltijd is een fijn ontmoetingsmoment.

Contacten

Het eerste contact met de burens is gelegd. Het is heel wisselend hoe mensen je benaderen en wat voor vragen je krijgt. Om iemand met een handicap van zo dichtbij mee te maken is voor velen een nieuwe ervaring. Deze onbekendheid roept soms een zekere reserve op bij de omgeving.

In een gesprekje met een van de naaste burens van Orion kwam het volgende naar voren: 'Ik heb echt

niets tegen mensen met een handicap, maar dat je je in dezelfde badkamer wast als zij en dat ze hun kamer hebben pal naast die van jou en je man, dat gaat mij te ver.'

Tja, we zijn er aan gewend geraakt. Je merkt dat het gewoon mensen zijn waarmee je een goede verstandhouding kunt opbouwen. Ook de kinderen accepteren deze mensen op natuurlijke wijze in hun bestaan.

Persoonlijke ontwikkeling

Toch, omdat je zo dicht op elkaar zit, kom je elkaar onvermijdelijk tegen, de minder leuke karaktereigenschappen kun je niet verbergen. Dat is wel eens lastig en pijnlijk, maar iedereen ontwikkelt zich erdoor en het verdiept het contact en de vriendschap tussen mensen.



VOOR ALLES INZETBAAR

Het afgelopen jaar werd al heel wat werk verzet. Voordat het voormalig restaurant werd betrokken is hard gewerkt op het terrein ernaast. Er werd puin geruimd, de oude appelbomen werden van hun oogst bevrijd en een aantal nieuwe fruitboompjes erbij geplant.

Incidenteel is er op verzoek ook tuinwerk verricht bij omwonenden, zoals een tuin winterklaar maken, of voorwerk verrichten voor het inrichten van een siertuin.

In de wintermaanden is 'Seven Lakes' omgevormd van restaurant tot werkplaatsencentrum. Er is een kaarsenwerkplaats opgezet waar al volop wordt geproduceerd. Met de opbouw van een textielwerkplaats is begonnen. Op dit moment is Orion in gesprek met de deelgemeente over de aanleg van een openbare heemtuin, met planten die hier oorspronkelijk thuishoren, als deel van het Wollefoffenpark.

TOEKOMSTPLANNEN

Op het open terrein tussen de Boy Edgarstraat en de Wessel Iickenstraat, nu afgesloten met een bouwhek, is een -deels- gemeenschappelijke tuin aangeplant. In de loop van dit jaar zal hier de bouw starten van het medisch-therapeutisch centrum.

In eerste instantie bedoeld voor de Orionbewoners, maar open voor anderen die deze vorm van medische zorg nodig denken te hebben. De bovenste verdieping van dit gebouw en een aangrenzend, eveneens nog te realiseren pand, zullen als woning gebruikt worden.

Cultureel centrum

Op 'Schollewaars-eiland' aan de Wollenfoffenweg waar nu nog de oudste boerderij van dit gebied staat, zal een cultureel centrum gebouwd worden. In dit centrum zal opleiding gegeven worden, muziek worden gemaakt en toneeluitvoeringen worden gegeven. Er kunnen ook exposities worden ingericht. En de prachtige oude boomgaard aan de voorzijde zal weer in ere worden hersteld. Ook op de Wollefoffenweg op de terreinen naast het oude restaurant, zullen nog woningen worden ge-

bouwd.
Opleiding en cursus
Op dit moment is de interne opleiding voor groepsleider en werkplaatsmeester gestart. Voor ouders uit deze regio, die hun kinderen in een dagverblijf hebben geplaatst, is ook een cursus begonnen. Kinderen met een handicap zo lang mogelijk thuis houden is een grote opgave en heeft enige ondersteuning en begeleiding. Op deze manier kan de deskundigheid van ouders bevorderd worden.

Orion straalt

Al met al zullen er zo heel wat herkenbare punten in Zevenkamp worden gevormd. Tiesamen zouden ze net zo lichtend en sprekend moeten worden als het oorspronkelijke sterrenbeeld dat zichtbaar is aan de winterse hemel.



CAMPBILL GEMEENSCHAP



Voor vragen en/of inlichtingen:
Stichting Orion, Arthur Parisiusstraat 2, 3069 RX Rotterdam
Telefoon/fax 4.21.11.58

ACTIVITEITEN UITTIEBUIS EN PLEXAT

Oranjabal

Alle wijkbewoners van Zevenkamp zijn op koninginnedag 29 april van harte welkom op het traditionele Oranjabal van buurthuis Uittiebuis van 20.00 tot 01.00 uur. De dansavond zal opgeluisterd worden door de bruisende all-round band 'The Jumping Stars'. Deze zal garant staan voor een gezellige avond met een lekker hapje en drankje. De toegang is gratis!!

Koersbal

Koersbal is een oer-oud spel dat vanuit Engeland over de hele wereld verspreid is. Het wordt binnen gespeeld, op een lange groene mat. De ballen zijn niet helemaal rond zoals 'Jeu de boules', waardoor ze een andere zwaarte hebben. Dit geeft speciale effecten bij het rollen van de bal naar het doelballetje 'de Jack'. De kromme koers die de bal aflegt maakt het spel spannend en boeiend, omdat men de techniek hiervoor al spelend leert. Dit spel wordt zowel door volwassenen als ouderen gespeeld, waardoor een leuke sfeer en veel gezelligheid ontstaat. Elke woensdagmiddag bestaat er de mogelijkheid om dit spel te

spelen in buurthuis Uittiebuis van 13.00 tot 15.00u. De deelnemersbijdrage bedraagt f 7,50 per 4 keer. Natuurlijk kunt u ook een keertje vrijblijvend komen kijken.

Lentebeurs

Op zondag 28 mei vindt in buurthuis Uittiebuis een vrijetijdsbeurs, gericht op ouderen, plaats die georganiseerd wordt in samenwerking met het Oude-*renplatform* Zevenkamp. Iedereen is natuurlijk van harte welkom. Het thema van de beurs is 'Bloemen, planten en natuur'. Op deze beurs kunnen bezoekers zien welke mogelijkheden er zijn, om op latere leeftijd met bloemen, planten en natuur de vrije tijd door te brengen. In diverse stands vindt u vele bloemen en planten, natuurhobbyisten, informatie over tuinieren en over de natuur in en om Rotterdam. De toegang van de beurs is gratis. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ella Postema, tel. 4555017.

Kinderdisco in Plexat

Elke 3e vrijdag van de maand organiseert buurthuis Uittiebuis

van 19.00 tot 20.30 uur een kinderdisco in tiener- en jongerencentrum Plexat, voor kinderen in de leeftijd van 6 t/m 12 jaar. De eerstvolgende disco in de maand mei wordt gehouden op vrijdag 19 mei. De entree bedraagt f 1,50. De kinderdisco in de maand daarop zal plaatsvinden op vrijdag 16 juni.

Alleenstaanden-avond C'89

Elke eerste zaterdag van de maand organiseert vriendenkring C'89 haar maandelijkse ontmoetingsavond voor alleenstaanden van 35 jaar en ouder. Deze wordt gehouden van 20.00 tot 01.00 uur in de grote zal van het buurthuis. Op ongedwongen wijze worden alleenstaanden in de gelegenheid gesteld een nieuwe vrienden- of kennissenkring op te bouwen. Er is een dansvloer en er wordt leuke muziek gedraaid. De eerstvolgende alleenstaandenavond in mei vindt plaats op zaterdag 6 mei. In de maand daarop zal dit zijn op zaterdag 3 juni. Wie meer informatie wil hebben kan contact opnemen met Thea IJzendoorn, telefoon: 4227419.



Vrijwilligers gezocht voor kinderkamp

Buurthuis Uittiebuis is voor haar kinderkamp nog op zoek naar enkele vrijwilligers (volwassenen) voor de periode van 31 juli t/m 4 augustus (plus de voorbereidingstijd). De vergaderingen die hieraan verbonden zijn zullen meestal op een avond plaatsvinden. Dit jaar gaat het kinderkamp naar Loon op Zand in Noord-Brabant. Wie het leuk vindt om met kinderen te werken en daarmee ervaring heeft, kan contact op nemen met Mariëtte Gunal van het buurthuis, telefoon: 4555017.



Koninginnedag

Op zaterdag 29 april zijn er op het Ambachtsplein tal van festiviteiten rond koninginnedag. Plexat zal ook aanwezig zijn met een tafelvoetbaltoernooi dat van 13.00 tot 16.00 uur zal plaatsvinden. Opgeven hiervoor kan van tevoren bij het tiener- en jongerencentrum, of op de dag zelf op het plein (half uur voor aanvang).

Er zal ook informatie worden verstrekt over de brommercursus die gegeven gaat worden en het daarbij te behalen 'bromfiets-certificaat'. Dit is vanaf 1 januari '96 namelijk verplicht. Ter afsluiting zal er op het grasveld achter jongerencentrum 'het Eindpunt' een house-party gehouden worden. Meer informatie hierover zal te lezen zijn in de wekelijkse huis-aan-huis bladen.

Bevrijdings-activiteit Plexat

Deze bestaat uit 2 delen:
1. Op donderdag 27 april naar een mini-oorlogsmuseum in Breda. Hier nemen we een kijkje maar zullen we vooral praten. Praten over de vrijheden die we nu hebben. Voor velen is een oorlog een ver-van-mijn-bedshow. Kun je je voorstellen hoe het is als al die verworven vrijheden ineens weg zijn.....
2. Op zaterdag 6 juni gaan we met diezelfde groep naar 'Breda-Breendonk'. Dit is een minder bekend 'verzamelkamp'. Van hieruit werden mensen verder getransporteerd naar diverse concentratiekampen. Het ligt in België tussen Antwerpen en Brussel. Geïnteresseerd? Neem contact op met John en Sabine in Plexat om te vragen of er nog plaats is.

Deelname is gratis maar vereist is een geldig reisdocument (b.v. paspoort) en als je je opgeeft ga je ook mee.
Telefoon: 4555017/421 2715

Info-avond Gokken als Gekken

Deze activiteit is al eens eerder gepland maar een plotselinge uitzending van Feyenoord op TV gooide roet in het eten. We gaan dus op herhaling, en wel op **dinsdag 30 mei**. Plexat is geopend van 19.00 - 22.00u. De avond duurt van 19.30 uur tot ± 21.30 uur. Er komt een jongen mee die verslaafd is geweest aan gokken en daarover vertelt. Jongeren kunnen dan vragen aan hem stellen. Geïnteresseerden vanaf 12 jaar zijn welkom in Plexat, Nieuwemeer 101.
☎ 455 50 17. Entree is gratis!



Plexat extra

Oproep aan tieners en jongeren in de leeftijd van 12 - 20 jaar. Hebben jullie een leuk idee voor een activiteit, laat van je horen. Samen kunnen we dat dan op zetten.

Inloopavonden Plexat

maandag	19.00 uur - 22.00 uur	top-40
dinsdag	19.00 uur - 22.00 uur	gabber-house
woensdag	18.30 uur - 20.30 uur	kawina-band oefent
	20.30 uur - 22.00 uur	hip-hop inloop
donderdag	cursussen en hondeschool	
	Surprise ! ? !	





OPEN BRIEF AAN DE DEELGEMEENTE

Rotterdam, 4 april 1995.

Aan de leden van het Dagelijks Bestuur van de Deelgemeente Prins Alexander.

Geachte leden,

Zo, dat was krachtige taal, die Dhr. Morks enkele weken geleden sprak over de Bewoners Organisatie Zevenkamp. Ook Dhr. de Rijke deed er nog een schepje bovenop! Met verbazing lezen wij in de Maasstad van 22 maart j.l. wat de heren dachten van de BOZ, ik citeer; "We moeten een organisatie aan de gemaakte afspraken houden. Komt ze die niet na, dan moeten we haar zonodig onder curatele stellen!".

Bijgaand vindt u een schrijven van uw eigen "organisatie" de Deelgemeente Prins Alexander. Waarin u kunt lezen dat er in 1992 een evaluatie zou komen over de bussluis in Zevenkamp. Inmiddels is het nu april 1995.

De Werkgroep Verkeer Zevenkamp, is al zolang bezig over de bussluis en vragen steeds; "wanneer gebeurt er nu eens iets"? Vorige maand hebben we nog een gesprek gehad met Dhr. E. van Duijn o.a. over de bussluis. Ja, er was van de dS+V een rapport binnengekomen, maar daar kon de deelgemeente niets mee. Eind maart zou er een nieuw rapport komen. Waarop dan opnieuw een gesprek zou plaatsvinden binnen de Deelgemeente.

De Werkgroep Verkeer Zevenkamp vindt dit heel erg, u komt uw gemaakte afspraken niet na. In 1992 heeft u toegezegd een evaluatie te houden omtrent de bussluis. Wij zijn van mening dat dit door u op een zo kort mogelijke termijn moet worden gerealiseerd. U heeft toch ook al vele reacties gekregen van mensen die niet staan te juichen van blijdschap over het functioneren van de bussluis. Het is jammer dat wij, als werkgroep niet kunnen zeggen; "Als u uw gemaakte afspraken niet na komt, stellen wij u onder curatele".

De slogan is toch dat "de Deelgemeente dichter bij de burgers wil staan". Dit staat haaks op de ervaringen van de werkgroep. Uw geloofwaardigheid zakt op dit moment wel erg. Reden voor het in leven roepen van de Werkgroep Verkeer was om, in samenwerking met de Deelgemeente de knelpunten in Zevenkamp te helpen oplossen. De dS+V voert bijna alles weer terug naar de bussluis. Zij stelt eerst de bussluis evalueren en de problematiek die hieromheen heerst oplossen en vervolgens de rest. Nu zult u zeggen; ja, maar hij heeft ons zoveel gekost. Dat is uw verantwoordelijkheid. Wij hebben altijd voor een "vrij" fietspad gepleit, waardoor de veiligheid van de fietsers (lees kinderen) gewaarborgd wordt, plus dat er gewoon weer een veilige uitvalsweg wordt gecreëerd. Zo wordt ook het probleem dat een kwart van Zevenkamp geïsoleerd zit opgelost.

Wij vragen u nogmaals; kom uw belofte na en wel zo vlug mogelijk. Als men straks met de bouw van de speeltuin gaat beginnen, dan kunnen ze de V.E. van Vrieslandstraat recht doortrekken waardoor er een vrij fietspad aangelegd kan worden aan de Carry van Bruggensingel tot de Graafweg. Het probleem van te hard rijden op de Cole Porterstraat is gelijk opgelost.

Tevens willen wij u ervan op de hoogte brengen, dat deze brief als open brief geplaatst wordt in de wijkkrant "de Zevenkamp Bugel". Bewoners hebben kunnen lezen hoe men denkt over de BOZ nu kunnen zij lezen hoe de Werkgroep Verkeer over de Deelgemeente denkt.

Met vriendelijke groet,

Werkgroep Verkeer Zevenkamp

KRIJNEN & PAULUSMA
notarissen

Folkert Elsingastraat 3-9
hoek Koningslaan
(ruime parkeergelegenheid aanwezig)

Het kantoor is tevens gevestigd aan de
Henegouwerlaan 42-a te Rotterdam.

Telefoon 010 - 455 44 18 Fax 010 - 456 29 75
Postadres: Postbus 29066, 3001 GB Rotterdam



Initiatiefgroep Speeltuin Zevenkamp

DE LAATSTE LOODJES sponsorloop en zwemmarathon

Zoals u misschien wel weet is er door de deelgemeente in januari het groene licht gegeven om verder te gaan met het vergaren van de nodige financiële middelen voor de speeltuin. Dat werd mede mogelijk door 'de warme hand van f150.000' van de gemeente Rotterdam. Nu is het dan bijna zover dat de activiteiten in de wijk van start gaan.

In de maand mei is een aantal acties gepland: een sponsorloop met alle basisscholen uit de wijk, een zwemmarathon en als sluitstuk een stratenvoetbaltoernooi. Leerlingen van de Hogeschool Rotterdam & Omstreken organiseren de sponsorloop en zwemmarathon als project voor hun opleiding. Het stratenvoetbaltoernooi wordt georganiseerd door voetbalvereniging HION en kan alleen doorgaan als de financiering rondkomt.

Wij kunnen nu nog geen verdere uitspraken doen over de financiële stand, wel is zeker dat er al een bedrag is van f900.039. Nu nog de laatste loodjes, of wel f150.000. Wij hopen op de hulp van veel mama's, papa's, oma's en opa's en eigenlijk van iedereen die de speeltuin een warm hart toedraagt.

Initiatiefgroep Speeltuin Zevenkamp organiseert sponsorloop

Woensdag 17 mei a.s. organiseert initiatiefgroep Speeltuin Zevenkamp in samenwerking met vijf studenten van de Hogeschool Rotterdam & Omstreken een sponsorloop op het manifestatieveld. Aan deze sponsorloop zullen de 'Ds Buskes', 'Waterlelie', 'Vliedberg' en 'de Zevenkamp' meewerken. De leerlingen van deze scholen zullen voor de komst van de speeltuin een prestatie van formaat gaan neerzetten. Zij zullen vele rondjes gaan lopen om mee te helpen aan de laatste f150.000, maar veel belangrijker is natuurlijk dat alle kinderen van Zevenkamp zo hun steentje kunnen bijdragen. Zo wordt de speeltuin ook een beetje van hen. Niet alleen de leerlingen, maar ook de scholen werken mee en zullen in april al van start gaan met een tekenwedstrijd.

De middag begint om 13.30u met de loop voor de onderbouw. Veel zorg zal worden besteed

aan de aankleding van het geheel. Alle tekeningen worden bijvoorbeeld opgehangen op het veld! Aan het eind van de middag worden de winnaars van de tekenwedstrijd bekend gemaakt en de prijzen uitgereikt. En uiteraard zijn er die middag de nodige hapjes en drankjes!

Zwemmarathon

De zwemmarathon waaraan ook gehandicapten zullen meedoen, wordt op 13 mei aanstaande in het zwembad aan de Zevenkampse Ring gehouden. De deelnemende teams zullen zo hard mogelijk zwemmen zodat er heel veel sponsorgeld voor de speeltuin komt. De zwemmarathon begint om 13.00u en duurt tot 18.00u. Het is mogelijk om als supporter van uw kind of kleinkind de zwemmarathon te bekijken. U bent van harte welkom en wij hopen vele sponsors daar te zien! Voor meer informatie over deze actie kunt u bellen met Nathalie van Dommel, tel. 01820-83227 na 18u.

van Swaay advocaten

de advocaten van (deelgemeente)

Prins Alexander

chtscheidingen - alimentatie - ontslagzaken -
huurzaken - bedrijfsadviezen - incasso -
algemene voorwaarden

Imkerstraat 18
3068 GX Rotterdam

tel.: 010 - 4560399
fax: 010 - 4201408

(Winkelcentrum Zevenkamp)

DE WATERLELIE

Het Scapino ballet.

We zijn op dinsdag 20 maart naar het Scapino ballet geweest. Dat was geen klassiek ballet maar modern ballet. Het was erg leuk en ook mooi. Er waren 17 spelers waarvan 7 meisjes en 10 jongens. Er worden dingen uitgebeeld zoals verleidelijk en stoer. Er was erg veel lichamelijk contact. Wij gingen met de metro en groep 8 met de trein. Kortom het was gewoon erg mooi. De zaal waarin we zaten werd eigenlijk gebruikt voor muziekstukken. Maar voor Kathleen (zo heette de voorstelling) werd er een uitrondering gemaakt.

gemaakt door: Marije groep 7^B

Het lentefeest

Op 21 maart met de lende gingen wij naar Ambachtsland.

Het lentefeest.

Op het ambachtsland gaven we de mensen die langsliepen een narcis. De mensen die ze kregen waren er erg blij mee. Ook hebben we nog de ramen geschilderd. We hebben bloemen gemaakt en ook vlinders. En we hebben nog lende dingen getekend.

van Joyce en Jessica.

Kunst kijken

Jedereen heeft kunst getekend. Dus jullie weten allemaal dat het over mensen ging. Ik vond het heel leuk, want het was best wel interessant. En ook best leerzaam. En de ene was heel duidelijk en de andere was minder duidelijk. Maar dat was best wel leuk. Ik vond die met dat groene en die mensen heel raar. Eigenlijk vond ik alle schilderijen het leukst.

Susanne en Angela. 7^B

Het Lentefeest van de Waterlelie.

Toen het lente was is heel de school aan de slag gegaan. Met op de ramen schilderen zoals: bloemen, vlinders en vogels enz. enz. En toen het pauze was kregen we limonade met lange vingers. Na de pauze gingen we naar Ambachtsland om narcissen uit te delen. En dan zei je er een rijmpje bij, en dat ging zo: Omdat het lente is geven wij u een narcis Van de Waterlelie. En nu is de school nog steeds vrolijk!

Van Kurt en Maud

E.H.B.O.

Allebei de groepen 8 hebben in maart examen gedaan. We moesten verbanden aanleggen, de stabiele rijligging, mond op mond beademing enz. enz. Jedereen is geslaagd! Van 07, onze meester hadden we een ijsje gekregen en van de E.H.B.O. juffen een lollie. Wij hadden de juffrouws een bloemetje gegeven, dat vonden ze heel leuk.

Groetjes van Susanne uit 8^B



De kinderboerderij

Een paar weken geleden zijn we naar de kinderboerderij geweest. Daar was een les over het strand en de zee. Er stonden veel bakken met zeedieren. Er was zelfs een soort strand nagelbouwd. Er werd ook veel over het strand verteld. Ze lieten ook dingen zien die gevonden waren o.a. roggieitjes. Er hing ook een bord met alle visnamen. Het was erg leuk.

Wim v/d molen

8^B

KARATEKAMPIOEN PATRICK VAN DAALEN Vervolg interview van pag. 3

Sport voor iedereen

Voor zijn eerste karateles hoefde Patrick niet ver te reizen. In Plexat worden al sinds jaar en dag trainingen gegeven en zeker niet door de eerste de beste. John Reeberg, zelf maar liefst 25 x Nederlands kampioen en 1 x wereldkampioen, geeft les aan jong en oud, beginners en gevorderden, jongens en meisjes. Want dat is ook het leuke aan deze sport: karate is door iedereen te beoefenen. John Reeberg heeft nog steeds sterke aantrekkingskracht op Patrick, want deze komt nog zowat dagelijks in Plexat. "John was mijn eerste leraar, van hem heb ik veel geleerd..."

Sportschool Muilwijk

Ook Patrick besloot op een gegeven moment verder te kijken. Zijn keuze viel op Sportschool Muilwijk in Dordrecht waar hij wekelijks gemiddeld tien uur traint. Wil Muilwijk, trainer en eigenaar, heeft hier de parapadaardjes van Nederland rondlopen. Hij heeft niet alleen de meeste kampioenen bij de Karatebond, maar zijn leerlingen zijn ook nog eens sportploeg van het jaar geworden. Ook hier is de diversiteit in leerlingen groot. "Veel Japanse grootmeesters zijn zeer oud, vaak al in de tachtig, net zoals de vader van mijn trainer. Hij is nog steeds door velen niet te

evenaren", aldus Patrick. Ook vrouwen tellen mee in de karatewereld: Annelies Bouma (Sportschool Muilwijk) werd afgelopen december in Maleisië bij de WK pas bij de derde rond uitgeschakeld. Een knappe prestatie!

Grossier in titels

Tallose prijzen heeft Patrick inmiddels in de wacht gesleept. Zoals al eerder gezegd is hij Nederlands kampioen bij de junioren. Deze titel mag hij met recht dragen, want Patrick bewijst keer op keer dat hij hem echt verdient. In februari werd hij in Bratislava nog vierde bij de E.K. en onlangs won hij in Volendam goud bij de open E.K. wado karate. "Er zijn diverse stijlen te onderscheiden in de karate. Sommige wedstrijden zijn speciaal gericht op één stijl, zoals bijvoorbeeld wado karate. Het is natuurlijk makkelijker daar op de eerste plaats te eindigen dan in wedstrijden waarin je je titel moet verdedigen op verschillende gebieden. Bovendien mag iedereen mee doen aan 'open' kampioenschappen, terwijl je voor de normale E.K. geplaatst moet worden." Bescheidenheid siert de mens, wordt wel gezegd, maar in dit geval is het zeker niet op zijn plaats! Vanaf nu traint hij door voor de E.K. die volgend jaar februari in Turkije plaats zullen vinden. "Die zijn heel erg be-

langrijk voor mij. Ik moet bij de eerste drie van Nederland behoren, wil de bondscoach mij hiervoor selecteren. Bovendien kom ik in het najaar in de leeftijdsklasse, van 18-20 jaar. Ik verlaat dan het Nederlands team voor junioren. Dat betekent ook andere tegenstanders." Persoonlijk denk ik dat zij eerder van hem te vrezen hebben, dan hij van hen.

Toekomstplannen

Momenteel volgt Patrick de LEAO aan het Thorbecke-college. Vol energie stort hij zich dit jaar op zijn examens. Hierna wil hij er een schakeljaar bij de Streekschool Noord aan vastplakken om vervolgens de SIOS te kunnen volgen. Daarmee wil hij sportinstructeur worden in het leger, het liefst bij de marine. "Een goede achtergrond is nooit weg. Als ik ooit nog eens afgekeurd wordt en ik karate op wedstrijdniveau moet opgeven, dan kan ik in ieder geval nog overal terecht." Maar voorlopig is er van stoppen nog helemaal geen sprake. Voorlopig is het Patrick's grote droom om wereldkampioen te worden, of in ieder geval zo goed mogelijk te worden. "Het kan altijd beter, niemand is perfect. Zelfs bij de top zie je dingen die, al zijn ze nog zo goed, nog beter kunnen." Bij de top denkt Patrick aan Anver Idrizic, die tweede

van de wereld is en Europees. Kampioen bij de zwaargewichten. "Van zijn technieken droom ik. Er is dus nog een lange weg af te leggen."

Discipline en ambitie

Patrick valt, in tegenstelling tot deze Kroatische karatekampioen, in de gewichtsklasse tot zestig kilogram. "Het is moeilijk niet over die zestig kilo heen te gaan. Vlak voor een wedstrijd mag ik niet te vet eten en soms leef ik dan op een dieet van komkommers en water. De avond voor de E.K. in Bratislava heb ik helemaal niets gegeten, bang als ik was om maar net één ons te veel te wegen!" Want voor aanvang van elke wedstrijd wordt iedereen gewogen. Wie boven het gewicht van de klasse uit komt, wordt gediskwalificeerd. Topsport is dus heel zwaar en vergt veel discipline. Zo staat Patrick elke dag vroeg op om te trainen en gaat hij ook niet veel uit. Alcohol vlak voor een wedstrijd of een zware training is uit den boze. Lijkt me een opgave voor een jongen van zeventien jaar! Ook hieruit blijkt weer dat hij een sportman in hart en nieren is die zich helemaal overgeeft aan de karate, want andere sporten (zoals bijvoorbeeld voetbal) zijn ook verboden terrein, in verband met de kans op blessures.

Zevenkamp Toernooi

Een blik op mijn horloge leert me dat ik ongemerkt al een uur met Patrick heb zitten babbelen. Hij heeft zoveel te vertellen en het is allemaal even leuk om te horen. Na dit interview heb ik me een beeld gevormd van Patrick waarin de volgende begrippen centraal staan: gedisciplineerd, ambitieus, leergierig maar ook rustig, bescheiden, zeer sociaal en erg gesteld op contacten met familie en vrienden. Dat we meer van hem gaan horen, lijkt me een ding dat zeker is.

Wie nieuwsgierig geworden is naar onze 'beroemde' wijkbewoner, kan hem in november in actie zien tijdens het Zevenkamp Toernooi. In Recreatiecentrum Zevenkampse Ring worden er karatedemonstraties en -wedstrijden gehouden. Hier doen maar liefst driehonderd deelnemers aan mee! Samen met andere vrijwilligers heeft Patrick's vader dit evenement georganiseerd. En het mooie ervan is dat de opbrengsten ervan voor een goed doel zijn: het opzetten van het Clarabos, speciaal voor (zieke) kinderen. Dus Zevenkampers, wees even sportief als Patrick en kom in november allemaal kijken en genieten. Meer informatie bij: Wil van Daalen, ☎ 4202400.





**VOEGBEDRIJF
H. GEEVE**
renovatie - restauratie - nieuwbouw

Dieze 72
3068 GD Rotterdam
Tel. 010 - 456 89 95

- Uithakken
- Reinigen
- Invoegen van alle soorten voegwerk

**AB
WB**

**UITVAARTVERZORGING
A
WBROEKEMA**

Dag en nacht bereikbaar en beschikbaar

Rouwkamers in Rotterdam en omgeving
Mogelijkheden voor thuisopbaring
Inschrijvingsregister - Archiefinschrijving
Uitvaartverzekeringen - Depositofonds

Albert Rousselsingel 36, 3069 MC Rotterdam, ☎ 010-4560101

TUINVUILCONTAINERS

Opgelet! U kunt nog meewerken aan de proef van de Roteb met deze containers.

Locatie: Naardermeer, hoek Nieuwemeer in het parkeervak in de middenberm. **Periode:** de week van 24 april en 15 mei.

Locatie: Leekstermeer tegenover Zandmeer naast het grasveld. **Periode:** de week van 1 mei en 22 mei.

Locatie: Herman Teirlinckstraat hoek Paul van Ostaijenstraat naast de heg. **Periode:** de week van 8 mei en 29 mei.

CURCUS POSITIEF DENKEN

Woensdag 10 mei begint de cursus om 19.00u en duurt tot 20.00u. De prijs voor 5 lessen is f15, vijf praktische lessen voor een positieve levenshouding.

EDUCATIEF INFORMATICA CENTRUM

Op 18 mei wordt begonnen met de volgende cursussen: **BASISKENNIS COMPUTER GEBRUIK MET WINDOWS en WORDPERFECT 6.0.** Deze praktisch gerichte cursussen worden gegeven in zes lesavonden met slechts zes deelnemers en per persoon is een PC beschikbaar. Het is niet noodza-

kelijk thuis een PC te hebben. Prijs cursussen: f215 (inclusief lesboek en lediskette). Na afloop ontvangt u een certificaat. Cursusdata: 18 mei, 1-8-15-22 en 29 juni. Op 11 mei is er een info.avond aanvang 19.30u in wijkgebouw de Scheg, Ambachtsplein 141, tel. 4563993.

Heeft u ook een gedicht? Stuur op naar: Tom Staal, p/a Zevenkamp Bugel, Ambachtsplein 141



♪BUGELTJES♪

Te koop: Babygym, groot model t.w.v. f100 voor f35 (vaste prijs). ☎ 4567711

Te koop: witte vitrinekast met verlichting. 180 x 80 x 42. Prijs: f150. ☎ 4563882

Wie ruilt met mij: Jurassic Park, Lion King of voetbal '95 panini plaatjes? ☎ 4566671

Gevraagd: wiegie, wit, rotan, t.e.a.b. ☎ 4219003

Te koop: ronde, ouderw. noteh. wastafel met ovale spiegel, 2 kaarsenst. lampetkan+schaal Prijs: f100. ☎ 4567711

Bedankt Ad de J. voor je schouderklopje! Dat hebben we graag. De redactie.

Mitsubish.Colt.exe, bwj. 1988, km. 91000, APK t/m 1996. Wit meesp. bump.+spieg. Vast: f6500. ☎ 4158658 / 4660251

Gevraagd: mountainbike voor jongen ± 5j. t.e.a.b. ☎ 4567711

♪BUGELTJES♪

Ook een Bugeltje plaatsen? Dat kan! Kosten: f2,50

Lieve Natalie Verwiel, wil je je adres en tel.nr. sturen, dan kan ik met je praten over dat mooie gedicht. Tom Staal.

Trouwe lezer, wil je je naam sturen dan kan je gedicht in de volgende Bugel. Tom Staal



GEDICHT

Lente, liefde, zomer

Ik zou willen zijn een goudvis, door jou gevangen in een net. Ik zou willen zijn tussen jouw lippen, een milde sigaret. Ook wil ik zijn een donzen deken, liggend op jouw hemelbed.

Ik zou willen zijn een theeroos in jouw lange zachte haar. Ik zou willen zijn de zilte tranen in jouw mooie ogenpaar. Ook wil ik zijn een likeurbonbon, smeltend in jouw warme mond. Maar het liefst wil ik de engel kennen die eens aan je wiegie stond.

Ik wil niet zijn de vlinder en je beminnen voor slechts één dag.

Ik wil niet zijn de monnik, die wel zou willen maar niet mag.

Ook wil ik niet jouw jaarboek zijn, getuige van een voorbij gevlogen jaar.

Vooraan wil ik staan in jouw agenda, ontvouwen in je handenpaar.

Ik wil komen uit het zuiden, uit een land van zon doordrenkt.

Ik wil komen als de tweede zwaluw, degeen die jou de zomer brengt.

Hans Dorland



GEDICHT

Uit de kooi

Ik durf niet meer naar buiten zonder mijn schilderij, mijn televisie, mijn schrijfmachine, mijn dekbed, zonder kachel en drank.

Ik heb honger en gooi de kanarie in de frituur 'k blijf lekker binnen naar buiten kijken.

Carol Leenstra/Staal

KAARSENWERKPLAATS ORION



KONINGINNEKAARSEN EN BEVRIJDINGSKAARSEN TE KOOP

ook parafinekaarsen en gemarmerde kaarsen in verschillende kleuren bij onze kraam op het Ambachtsplein

ATTRACTIE VOOR KINDEREN: KAARSEN DOMPELEN IN ALLERLEI KLEUREN!!

WIJKGEBOUW DE SCHEG THEATER voor KINDER- volwassenen THEATER

ROTTERDAMS WIJKTHEATER: Toneelgroep Hoogvliet met 'de Brug'.

Het Rotterdams Wijktheater is theater gespeeld door wijkbewoners onder professionele begeleiding en de verhalen zijn uit het leven gegrepen.

Vrijdag 19 mei. Aanvang 20.15 uur. Entree f5,-

De 17-jarige Kim woont samen met haar gescheiden moeder in een verpauperde stadswijk. De bijstandsuitkering waarvan het gezin moet rondkomen, zorgt voor grote spanningen tussen moeder en dochter. Kim wil net als haar vriendinnen nieuwe kleren kopen en uitgaan, maar daar is geen geld voor. Wanneer Kim een oppashaantje krijgt bij een mevrouw in een villawijk, lijkt alles positief te veranderen. Intussen moet de moeder met lede ogen aanzien hoe haar dochter steeds verder van haar vervreemd. De conflicten lopen zo hoog op dat Kim het huis verlaat en bij mevrouw intrekt. Kim kan het goed vinden met mevrouw en is dolgelukkig. Dan doet zich een gebeurtenis voor die Kim's droomwereld aan het wankelen brengt. Opnieuw neemt haar leven een wending.

TEJATER BEER MET OMA'S GEHEIM

Vrijdag 12 mei. Aanvang 16.00 uur. Entree f4. Leeftijd vanaf 4 jaar.

Oma en Boudewijn zien elkaar iedere dag. Ze zorgen voor elkaar, maar wel op een heel bijzondere manier. Worden we nu meegevoerd in de fantasiewereld van deze twee figuren of is er echt sprake van een tasjesroof? Is de maan van kaas? Hoe heet die speurneus? Pieter? Pootjes??

GRAAT EN HARMEN met de 'T van TARZAN'

Vrijdag 2 juni. Aanvang 16.00 uur. Entree f4. Leeftijd 5 tot 12 jaar.

Broer en zus, Graat en Harmen winnen de hoofdprijs in een quiz: een reis door de jungle. Een oud mannetje zegt dat er een toverbloem is én een geheim van de Toverbloem.

RECTIFICATIE

De foto's, 13 bij 18cm, die u voortaan kunt bestellen zijn geen f1 zoals abusievelijk was vermeld in de vorige Zevenkamp Bugel, maar f7,50 per stuk. Verzoek sturen naar: Zevenkamp Bugel, t.a.v. W.Dijkman.

COLOFON

De wijkkrant Zevenkamp Bugel is een uitgave van de B.O.Z. De krant verschijnt zeven maal per jaar.

Redactie: Lay-out
Bep Pellicaan
Organisatie: Wil Scholte
Mahmoud Chavoushi: Renata Zwetsloot

Interviews: Fotografie
Liesbeth Dik: Wim Dijkman
Mansour

Tom Staal: Acquisitie advertenties
Renata Zwetsloot: Yvonne Ooms ☎ 456382

SLUITINGSDATUM KOPIJ 30 MEI

KLAUTEREN

Eind april, begin mei. Voor mij ieder jaar weer een verwarrende periode. Enerzijds zijn er feestdagen (Koninginnedag, bevrijdingsdag) en is er hoop op nieuw leven (in mei leggen alle vogeltjes een ei). Anderzijds is het de tijd van gedenken en herdenken. Er zullen veel mensen zijn die net als ik, wel eens moeite hebben met deze mengeling van de lach en de traan.

Grofweg gezegd kun je de huidige bevolking van Nederland in twee groepen delen: mensen die vóór 1940 geboren zijn en de overigen. Ik behoor tot de eerste groep en ik moet er voor waken dat het achterom kijken niet mijn kijk op de toekomst vertroebelt. Wat dat betreft hoop ik op net zo'n relativerende visie als die van mijn moeder. In de zestiger jaren zei zij: 'De provo's van nu doen net zo als de AJC-ers van vroeger!' Met andere woorden: oude wijn in nieuwe vaten. Zij liet zich niet misleiden door de uiterlijke schijn van dat 'langharig, werkschuw tuig'.

Die provo's van toen zijn inmiddels vader, of wellicht zelfs

grootvader. En gaan de naoorlogse generaties nu minder af op uiterlijk vertoon, schone schijn, loze kreten? Afgaand op het bloeiend racisme, de kleurlingenhaat, het succes van de kretologie van holle neo-nazi-vaten, kom ik helaas tot de conclusie, dat geschiedenis nog steeds een moeilijk vak is waar men niet veel van leert.

Ik hoop dat het toekomstige, nieuwe leven zich zal kunnen afspelen in een wereld die bewoond wordt door mensen, die elkaar in de eerste plaats respecteren als méns. Dat een mens zich niet meer acht dan zijn medemens, alleen maar omdat hij uit een bepaald land komt, of omdat hij een andere huidskleur heeft. Een moordenaar blijft een moordenaar: wit, zwart, groen of geel.

Als ik echter hoor dat de politie een oud, bijna vergeten wetsartikel gebruikt en mensen uitsluitend op grond van hun uiterlijk arresteert ben ik weinig hoopvol gestemd.

Is hier misschien sprake van: oude wijn en dezelfde zakken? Groetjes, de Klauteraar.

